

GERTIE B GRANVIK

www.gertiebgranvik.com | www.gertie-designofoto.se | gertie.designofoto@telia.com

STUDIER

Nyckelviksskolan

Beckmans

Tillskärarakademien

Vätkurser

UTSTÄLLNINGAR

Mellan 1982 och 2004 årliga utställningar, visningar och deltagande på mässor med mina unika, egendesignade skinn och mockajackor samt dito i handvävda ulltyger.

2008 okt-nov	"Vattenliv I" fotoutställning på Galleri Darling, Stockholm
2009 febr	"Vattenliv II" Kalix konsthall, foto och textil
2009 mars	FOKO, Stockholm, foto, samlingsutställning
2009 okt-dec	"Vattenliv III" Ladugården, Siggesta Gård, Värmdö, foto och textil
2011 mars	"Naturliga Impressioner" fotoutställning, Galleri Darling, Stockholm
2012 mars	IGPOTY, foto, samlingsutställning, KEW Garden, London

ÖVRIGT

Egen firma, Gertie Design och Foto 1979-

Lärare i Bild och foto på gymnasiet, Furuhedsskolan, Kalix 1980-82

Lärare i Textil på gymnasiet, Furuhedsskolan, Kalix 1979-83

Jag har alltid kreerat, tecknat, målat, vävt, sytt... och fotograferat. Mitt fotograferande har gått som en röd tråd genom hela mitt liv. Efter mina konstskolor, Nyckelvikens, Beckmans, Tillskärarakademien med flera, har jag ägnat mitt liv åt konsten och kreativiteten... på gott och ont.

Och så, fotograferandet... jo, den tråden, den tar aldrig slut... den blir bara längre och längre och kreativiteten växer. När jag började, någon gång för sisådär fyrtiofem år sedan, då var det mörkrummet som var allena saliggörande, nu har det lyft, nu fotograferar jag digitalt ute i naturen, fritt och förutsättningslöst och så framkallar jag mina bilder i datorn, i lugn och ro, i dagsljus, i harmoni och min själ får ro. Mörkrummet hade sin tjusning, men, jag kände mig som en fånge, nu lyfter min själ och får vingar... jag hoppas att budskapet når fram.

Mina vävar lever sitt eget liv, de bråkar, de oroar och så helt plötsligt blir de sams, de har nått sitt mål, sin konklusion.

Idag, just nu, är det foto och bildvävar som upptar min tid. I en inte alltför avlägsen dåtid var det design och tillverkning av skinn, mocka och ulljackor som var i fokus, men... nu är nu och då var då...vad framtiden har i sitt sköte, det kan jag/vi bara ana...

Jag bjuder in dig till min utställning "fyra element" och önskar dig en trevlig resa in i naturens abstraktioner!

Gertie